

### **Sint Joris gilde te Oisterwijk:**

In 1459 werd in de kerk van Oisterwijk een altaar van St. Joris gesticht; kort voor die tijd moet dit gilde zijn opgericht. Toen op 21 april 1463 te Turnhout een landjuweel van St. Joris werd gehouden, waren er naast Sint Joris-Gilden uit het huidige België zoals uit Hoogstraten, Gheel e.a. ook enige Sint-Jorisgilden uit het huidige Noord-Brabant aanwezig; genoemd worden o.a. Baerle, Bergeik, Diessen en Oisterwijck 1). Het oudste, thans op het Gemeentehuis bewaarde, koningsschild dateert van 1792; misschien behoorden tot dit gilde ook de zes schilden, die in de verzameling van Jhr. Van den Bogaerde van Heeswijk zaten en in 1903 werden geveild 2). Het Sint-Jorisgilde is blijkbaar op het einde van de 19e eeuw uitgestorven. De volgende koningsschilden zijn bewaard:

#### **1792**

Geerardus Heesters; afb. bakkersoven en personeel, boog en 2 pijlen.

#### **1820**

Rogier van den Boer; afb. molenaar bij een rosmolen en boog met pijl.

#### **1829**

Engelbertus Keijzers; afb. boer met ploeg en twee paarden, en boog met pijl.

#### **1850**

Cornelus Gooien; afb. boer met ploeg en twee paarden, boog en pijl.

#### **1868**

Johannus Kuypers 9 sept.; afb. boer met ploeg en twee paarden, boog en pijl.

#### **1879**

Martinus Brekelmans; afb. boer met ploeg en paard. Merken: zwaardje en H H 82 (= H. Hemelbach, Oisterwijk en 's-Hertogenbosch 1854-1901).

#### **1892**

Hendrikus Merckx; afb. soldaat bij wachthuisje, Genopt schild.

De schilden van 1792 en 1892 dragen geen zilvermerken, de andere wel. Verder behoren tot dit gilde nog vier gekroonde herinneringsmedaljons, een van P. van der Pas 1859-1884, een van C. van Meelus 1859-1884 en twee naamloze; zij zijn gemerkt met het zwaardje en FD2 (F. Dijkmans, 's-Hertogenbosch 1865-66). Waarschijnlijk behoort ook het gekroonde kleine vergulde vogeltje, met aanhangend kruisboogje tot dit gilde.

1. Taxandria, jg. 45 (1938), 268;
2. Veilingcatalogoog 1903, nr. 961: Oisterwijk 6 p.;

\* 27 januari 1456 (n.st.) wordt anderhalve mud rogge overgedragen aan heer Florys Ghijsbrechts soen, priester, als rector van het altaar van Sint-Joris in de kerk van Oisterwijk : Oisterwijk, R. 164, Iv.;

Het medaillon uit het vaandel van het Sint-Jorisgilde wordt ook op het gemeentehuis bewaard.

Het is van 1881. M.v.H. is hoofdman, M.B.M, koning; {noot van de redactie}.

(bron: De Kleine Meijerij 1972 jaargang 23 blz. 76)